

Nieuwe ZIA's, Nog 1 plek in mijn workshop, Transfer-verf, Agenda

## Nieuwsbrief Josien Eulderink

oktober 2016



### Nieuwe ZIA's

Het is ineens al weer herfst... maar prachtig nazomerweer. Een goede gelegenheid om mijn nieuwe Zentangle Inspired Artefacts in de tuin te leggen en foto's te maken! Meestal fotografeer ik ze op de witte keukentafel. Dit keer ben ik benieuwd of het buiten ook nog vrij natuurlijk oogt. Jullie hebben de primeur! Hoe zou het zijn als ik een hele verzameling ZIA's een plekje geef in de tuin of in de natuur? Misschien eens uitwerken als tentoonstellingsidee? Ben benieuwd wat je ervan vindt!



## **Nog 1 plekje vrij in workshop ZIA maken**

Tijdens de Kijkdoos Open Ateliers bleek er belangstelling te zijn voor een workshop ZIA. Ik ben ermee aan de slag gegaan met als resultaat dat ik zaterdag 12 november mijn eerste workshop geef! Het is een tweedaagse workshop geworden. De eerste dag beginnen we met verven van het basismateriaal, tyvek. Daarna verkennen we de mogelijkheden van vervorming door strijken, heatgun en soldeerbout en leer ik je hoe je een zentanglepatroon kunt opbouwen. De tweede dag (je kunt nog kiezen uit 14 of 19 november) gaan we voor het echie: we naaien de sandwich van organza en tyvek op elkaar en bewerken het tot een object. Er is nog plek voor 1 deelnemer, dus laat het snel weten als je mee wilt doen of meer informatie wilt. Je kunt mailen naar [josien.eulderink@gmail.com](mailto:josien.eulderink@gmail.com) of contact opnemen via het contactformulier op mijn website, <http://www.josieneulderink.nl>.



## Transfer-verf

Mijn ontdekking deze zomer: transfer-verf! Ik hou van de glans van satijn, ik vind het zo jammer om die kwijt te raken met de wat doffe acrylverf. Maar met transfer-verf glanst de stof als nooit tevoren, heerlijk!

Het is wel een beetje lastig, want je moet de voorstelling in spiegelbeeld verven. Dan goed laten drogen en de afbeelding op de stof strijken. De kleuren zien er op papier heel anders uit dan na het strijken, dus het is wel even wennen en uitproberen. Maar na flink wat experimenten is mijn eerste werkstuk in de maak! Het is al geborduurd (met dikke garens) en geappliqueerd met tule. En de weefsels om het mee af te maken liggen al klaar. Hier vast een foto van dit work in progress.



## **7 en 8 oktober Handwerk dagen**

Dit werk van mij is te zien tijdens de Handwerkdagen in Rijswijk, 7 en 8 oktober. Het is onderdeel van de tentoonstelling van studenten en oud-studenten van de DIY Textile School Amsterdam. Voor meer info over de Handwerkdagen, klik <http://www.handwerkdagen.nl>



## **6 dec - 4 feb Winterwarm - textielkunst**

In de tentoonstelling Winterwarm - textielkunst in het Kijk-en luistermuseum in Bennekom zijn ook enkele objecten van mij opgenomen uit de serie Tactiel servies. <http://www.kijkenluistermuseum.nl>

## **22 en 23 oktober Woest en bijster**

Dit is een landschapskunst- en locatietheaterfestival in de omgeving van Ede. Twee bevriende kunstenaars doen hieraan mee en ik heb er zulke mooie verhalen over te horen gekregen! Ik ga zeker kijken, jij ook? <http://www.woestenbijster.nl>